

KLIMA OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

DANSK ORIENTERINGS-FORBUND, AUGUST 2023

Orientering udøves primært udendørs i naturen og alle udøvere har derfor et nært forhold til både den vilde og plejede natur. Vi mærker hvad ændret klima og ændret belastning af naturen og miljøet betyder for vores omgivelser, ser det ansvar sporten har, for at bidrage til at løse udfordringen og vil derfor forme en strategi for klima og bæredygtighed, for at reducere sportens aftryk på den natur vi holder af.

Vores sportsarena er naturen, der igennem orienteringskortet omdannes til den facilitet vores sport udøves i, som ikke kræver at der skabes og bygges til, for at rumme vores sportsudøvelse. Langt hovedparten af orientering udøves ved træningsaktiviteter arrangeret af DOF's klubber og ved ikke-medlemmers brug af Find Vej-aktiviteter tæt på bopælen.

Belastningen ved at forberede selve træningen, i form af printede orienteringskort og udsætning af markeringsmateriale (orienteringsskærme), er beskeden da skærmene genbruges år efter år og sættes ud til fods eller på cykel. Når vi laver stævner, opbygges "stadion" (kaldet stævnepladsen) fra bunden, typisk med materiel som udvikles og ejes af klubberne kollektivt eller hver for sig, og som genbruges år efter år. Vores største og mest markante belastning på klima og miljø er derfor vores transport til og fra træning eller konkurrence. Denne belastning er givetvis ikke større end i andre sportsgrene, men det er der vi med ændret adfærd kan ændre sportens aftryk markant.

Ved træning og konkurrence færdes vi i en natur som vi deler med flora og fauna. Brugen aftales med skovejere, for at vores aftryk er mindst muligt og ikke mærkbar for planter og dyr. Aktiviteter med under 150 deltagende på samme dag, skønnes af Naturstyrelsen til ikke at have betydning for flora og fauna i langt de fleste tilfælde, mens aktiviteter med flere end 150 deltagere (hvad der vurderes at svare til 5% af den samlede aktivitet), har aktivitetsfri zoner med i planlægningen, hvor følsom flora og fauna kan have fred på de dele af året hvor det er nødvendigt, for at orienteringssporten ikke at lave blivende belastning og påvirkning af naturen.

Fortællingen i orienteringssporten har altid været grøn; vi har ingen strømslugende og vedligeholdelseskrævende faciliteter, vi holder af naturen, og derfor passer vi på den, og vi er veluddannede og bevidste borgere, der tager ansvar for det fælles bedste i samfundet. Den fortælling holder stadig, og sammenligner vi orienteringsløb med fx forskellige facilitetssportsgrene, især de indendørs, er vi grønnere. Vi kan blive mere grønne og vi må ikke hvile på laurbærrerne. Det internationale orienteringsforbund IOF har nedsat komite for området hvor DOF deltager i arbejdet, for også internationalt, hvor outdoor og naturglade



deltagere fra det meste af verden rejser efter oplevelserne med orientering, kan sporten gøre mere.

Præmissen er at vi KAN gøre en forskel. Vi er en lille sport, med et begrænset aftryk, men det er ikke en undskyldning for ikke at bidrage til den grønne omstilling så godt vi kan, og være ambitiøse med vores indsats som certificeret forbund i Grøn Idræt.

HVAD ER BÆREDYGTIGHED I VORES SPORT?

Mange steder defineres bæredygtighed som en opfyldelse af nuværende generationers behov, uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov, og det princip, kan vi også tage udgangspunkt i, i Dansk Orientering.

I en orienteringsløbs-sammenhæng, handler det om, at der stadig i fremtiden skal findes naturområder vi kan løbe i. Derfor ser en definition af bæredygtighed i Dansk Orienterings-Forbund således ud:

Bæredygtighed i Dansk Orienterings-Forbund, er forståelsen af at vi som orienteringssport tager ansvar for, at vi, med vores nuværende aktiviteter og ressourceforbrug i kontekst af sporten, bidrager til en fremtid, hvor det fortsat er muligt at løbe orienteringsløb i den danske natur.

Ud fra den, meget brede, definition, er det i vores alles interesse at begrænse sportens udledninger af drivhusgasser, forbrug af ressourcer og påvirkning af vores naturlige miljøer på en negativ måde. Vi kan selvfølgelig ikke gøre det hele selv, men vi kan gøre vores - og det SKAL vi!